

Gedenk in uwe gebeden de ziel van zaliger  
**THEODORUS ADRIANUS VAN EIJK**  
Echtgenoot van

**Maria Dorothea Cornelia van Straaten**,  
geboren te Utrecht 25 Juni 1868, overleden  
aldaar 29 Mei 1930, gesterkt door de Genade-  
middelen der H. Kerk, en begraven 2 Juni  
d.a.v. op het R. K. Kerkhof te Utrecht.

Waakt, want gij weet niet wanneer de Zoon  
des Menschen komen zal; zoo gij mij 's mor-  
gens komt zoeken zult gij mij niet meer vinden.

Eenvoud en oprechtheid, vruchten van diep  
Geloof en Godsvertrouwen gaven hem die  
blijdschap en tevredenheid, die ook door  
moeilijkheden niet verdreven werden; de  
rechtvaardige immers leeft uit het Geloof.

De hand van den arme was voor hem de  
schatkist der aalmoezen gegeven aan Jezus  
Christus; de kinderzielen waren hem dier-  
baar, daarom werd hij hun beschermer

Heer, ik heb den luister van Uw Huis be-  
mind; den naam des Allerhoogsten zal ik  
zingen en loven in eeuwigheid.

O. L. Vrouwe ter Nood, nooit kwam ik  
te vergeefs tot U, toon ook nu dat Gij mijn  
lieve Moeder zijt.

**GEBED.** Zuiver, bidden wij U, Heer,  
de ziel van uw dienaar Theodorus  
Adrianus, opdat hij voor de wereld ge-  
storven voor U leve en wisch door de ver-  
giffenis Uwer barmhartige goedheid datgene  
uit, wat hij door de zwakheid des vleesches  
in zijn levensloop bedreven heeft. Door  
Christus onzen Heer. Amen.

**Mijn Jesus, barmhartigheid.**

**Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.**

**ONZE VADER. — WEES GEGROET.**

**HIJ RUSTE IN VREDE.**