

Gedenkt in uw gebeden de ziel van  
† **MARIA GEERTRUIDA EIJSINK**

echtgenote van  
**Hermannus Westendorp**

Zij werd geboren te Ambt Delden op 1 april 1902. Gesterkt door de genademiddelen van de kerk gaf zij op 5 januari 1973 haar ziel aan haar Schepper terug. Haar lichaam werd ter ruste gelegd op het r.-k. kerkhof te Beckum op 9 januari 1973 in afwachting van de eeuwige opstanding.

Haar heengaan maakt voor ons het gemis zo groot, omdat ze zo'n edele, gave vrouw en moeder was. Van nature begiftigd met een grote, scherpe geest, warm en rijk van hart heeft zij, voorgelicht door het Geloof, haar talenten in dienst gesteld van haar grote gezin. Zij hield van het leven en wist zich met heel haar persoon te geven aan haar aardse taak, zonder daarbij de eeuwige bestemming van alle dingen uit het oog te verliezen. Maar in alles en bij voorkeur was zij echtgenote en moeder, het middelpunt van heel het huiselijk leven. Daarom staan haar zonen en dochters op en prijzen haar. Haar man ook geeft haar deze lof. „Menige vrouw weert zich dapper, maar jij hebt haar allen overtroffen”. Zo zal zij inderdaad blij-

ven voortleven bij haar kinderen, die door hun diepe trouw en dankbaarheid haar omgaven met liefde, belangstelling en trouwe aanhankelijkheid. Want zij weten wat deze vrouw en moeder voor hen betekend heeft in de vele zorgen om haar gezin en de duizend en zoveel andere zorgen.

Zelfs in haar ziekbed en stervenspijnen toonde zij zich de sterke vrouw. In volkomen geloof en overgave bleef zij in vertrouwen Maria roepen. „Maria, help me toch”, was haar herhaalde bede.

Beste Herman, mijn dank voor het leven en zorgen met jou. We hebben het moeilijk, maar samen zijn gehad. En laten we vooral God danken zo lang voor elkaar te hebben kunnen leven.

Beste kinderen en kleinkinderen, mijn beste dank voor alles wat jullie voor mij hebben betekend, voor jullie zorgen en liefde en steun, vooral in mijn laatste dagen en blijft voor mij bidden.

Onze Vader Wees Gegroet  
Maria, mijn Voorsprekster, helpt mij.

Voor uw deelneming bij de ziekte en na het overlijden van mijn innig geliefde vrouw en onze zorgzame moeder en oma, zeggen wij u hartelijk dank.

FAMILIE WESTENDORP