



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
ANNA MARIA EILERS,

geboren te Losser 8 Augustus 1897, na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der stervenden overleden te Losser den 20 Februari 1911 en begraven den 24 Februari d.a.v. op het R. K. Kerkhof aldaar.

Mijn vleesch en mijn hart zijn bezweken, o God mijns harten en mijn aandeel in eeuwigheid.
Ps. LXXII : 24.

Ofschoon zij de jongste van allen was, was er nochtans niets kinderachtigs in haar gedrag.
Tobias I : IV.

Niet altijd is de wijsheid bij de ouden van dagen of de kennis des rechts bij de grijsaards. Een vlekkeloos leven is een ware ouderdom,
Job XXXII : 9. Wijsh. IV : 9.

Geliefde Ouders, als ik U nog eene gunst mag verzoeken, zegent dan den Heer met mij wijl Hij niet wacht tot den avond om eene arme bloem te plukken die, ondanks al uwe zorgen, van Hem verwijderd, slechts kan verdorren en verflensen.

H. Rosa van Viterbo.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.
Amen.

ONZE VADER — WEES GEGROET.

L. J. SPIN, R. K. Koster — Losser.