



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

ELISABETH EILERS,

Echtgenoot van
HENDRIKUS EVERS,

geboren te Weststellingwerf (Fr.) 29 Mei 1868, na een langdurig, geduldig gedragen lijden, voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden, overleden te Overdinkel 27 April 1933 en den 1sten Mei d.a.v. begraven op het R. K. Kerkhof aldaar.

Een kloeke vrouw is de vreugd van haren man en vervult zijne levensjaren met vrede.

EccI. XXVI : 2.

Met geduld heb ik den Heer afgewacht en Hij gaf acht op mij; Hij verhoorde mijne beden, nam mij uit de plaats van lijden en legde in mijnen mond een nieuw gezang, een jubellied voor onzen God.

Ps. XXXIX.

Den kelk van lijden heeft zij met geduld aangenomen en den naam des Heeren geprezen.

Zij is gestorven, zooals zij geleefd heeft, opgeruimd zich verheugend in den Heer.

En stervend bleef zij ons geven een voorbeeld van groot geloof, van sterken moed en een vast vertrouwen op Gods oneindige goedheid en barmhartigheid.

Dierbare Echtgenoot, dank voor Uwe trouwe zorgen, vooral in de dagen van ziekte aan mij gewijd, en ook aan U, mijne kinderen. Weest voor Uw Vader een liefdevolle steun. En gedenkt mijne ziel in Uwe gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid. (300 d. afl.)