



We gedenken in onze gebeden

**JOHANNA ADRIANA
EILERS**

echtgenote van
GERHARDUS JOHANNES BERENDS

Zij werd geboren te Losser op 22 februari 1896 en overleed te Losser op 6 juli 1966 nadat ze daags tevoren gesterkt was door de H. Sacramenten der zieken. Op 9 juli hebben we haar lichaam te ruste gelegd op het r.k. kerkhof te Losser.

Dierbare echtgenoot, onverwacht heeft de Heer van leven en dood me van U weggeroepen.

Gelukkige jaren hebben we samen gekend. Graag waren we nog bij elkaar gebleven op onze levensavond, maar God wilde anders. Hij is een God van liefde die het beste met ons voorheeft en daarom moeten we zeggen: Zo is het goed, Uw Wil geschiede Heer.

Onze liefde voor elkaar is niet gestorven nu ons aards samenzijn beëindigd is.

We bidden dat we eens weer mogen verenigd worden in de eeuwige vreugde van het hemels Jerusaleem.

Dierbare familieleden, wees mij gedachtig in uw gebed en wees een troost en steun voor mijn man, vooral gij mijn enige zuster.

Heer geef haar de eeuwige rust.

Onze Vader

Wees Gegroet

A. Th. Roeloffzen, koster, Losser

Druk: de Lange, Losser