



IN UWE GEBEDEN WORDT AANBEVOLEN
DE ZIEL VAN ZALIGER

Johannes Gerardus Augustinus Eilers

geboren te Losser den 12den Augustus 1910,
overleed hij, na voorzien te zijn van het H. Oliesel,
den 18den Augustus 1929 in het R. K. ziekenhuis
te Gronau en 22 Aug. begraven op het R. K.
Kerkhof te Losser.

Op een uur, wanneer gij er niet op rekt, zal
de Zoon des menschen komen. Luc. 12 : 40.

Zalig de dienaar dien de Heer wakend vindt bij
Zijn komst. Luc. 12 : 43.

Voorspoed en tegenspoed, het leven en de
dood, komen van God. Eccl. 11 : 4.

De sterfdag is ons voordeeliger dan de dag der
geboorte. Eccl. 7 : 2.

Ik weet, dat mijn Verlosser leeft en dat ik op
den jongsten dag uit de sarde zal verrijzen
Job 19 : 25.

Dierbare ouders, broeders en zusters, vergeeft
mij wat ik u ooit misdeed, smeekt voor mij af
kwietschelding van Gods rechtvaardige straffen,
opdat ik onbesmet kan verschijnen voor den troon
van den Allerhoogste en door onophoudelijke
smeekingen voor u verwerven een vreugdevol
wederzien in het eeuwige leven.

Mijn Jesus barmhartigheid.

Onze Vader — Wees Gegroet.