



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER  
**MARIA ANNA EILERS,**

Echtgenoot van JOHANNES BRUINENBERG,  
geboren te Blesdijke den 17den Febr. 1839,  
overleed zij, tijdig voorzien van de H.H. Sacra-  
menten der stervenden, te Losser den 19 Juli  
1910 en werd den 22sten daaraanvolgende op  
het R. K. Kerkhof aldaar begraven.

De zoete vertroosting, die men in het graf  
medeneemt, is de getuigenis, dat men eene  
onberispelijke echtgenoot en eene liefdevolle  
moeder geweest is en aan de kinderen christe-  
lijke deugden tot erfenis achterlaat.

H. Franc. v. Sal.

Geef dan, o Heer! wat Gij beloofd hebt, ik  
heb gedaan wat Gij bevolen hebt.

H. Aug.

Vaarwel dan dierbare Echtgenoot, Kinderen  
en Kleinkinderen! Zie, ik sterf, maar mijne  
liefde sterft niet.

Kinderen, houdt uwen Vader in eere al de  
dagen zijns levens en vergeet de lessen uwer  
Moeder niet; dient den Heer, blijft eensgezind  
en bidt voor mij.

Toon ons, o Maria, na deze ballingschap de  
gezegende Vrucht uws lichaams.

Salve Reg.

O Maria, zonder vlek ontvangen, bid voor  
ons, die onze toevlucht tot U nemen.

(300 dag. aflat.)

5 ONZE VADER — 5 WEES GEGROET.

R. I. P.