



Bid voor de Ziel van Zaliger
Theodorus Johannes Eilers,

geboren te Steenwijkerwold; na meermalen gesterkt te zijn met de H.H. Sacramenten, overleden te Losser den 22 November 1896 in den ouderdom van bijna 20 jaren, en den 25 daaropvolgende op het R. K. Kerkhof aldaar begraven.

De mensch, als hooft zijn zijne dagen, als eene bloem des velds, zoo verbloeit hij: want jaagt de wind daar over, dan is zij niet bestand en men kent haar plaats niet meer. Ps. CII: 15

Mijne gedachten zijn niet uwe gedachten, uwe wegen Mijne wegen niet, zegt de Heer. Want gelijk de hemel hooger is dan de aarde, zoo zijn Mijne wegen hooger dan uwe wegen, en Mijne gedachten boven uwe gedachten. Is. LV: 8

Vroeg voltooid heeft hij vele jaren bereikt: want zijne ziel was Gode welgevallig, daarom haastte Hij zich, hem weg te nemen te midden der ondeugden. Wijsh. IV: 13

Voorbij is de vreugde onzes harte, in droefheid veranderd onze vreugd. De kroon is gevallen van ons hoofd. Klaagl. V: 15

Gij hebt nu wel droefheid, maar ik zal u wederzien en uw hart zal blijde zijn en uwe vreugde zal niemand u ontnemen. Joan. XVI: 22

Zoet Hart van Maria, wees mijne redding.
(300 dagen afluat.)