

FRANS VAN DEN EINDEN

werd 13 november 1938 geboren te Someren en overleed, gesterkt door het sacrament der zieken, 20 augustus 1981, in het St. Anzatiekenhuis te Geldrop.

Op de 16e verjaardag van zijn gelukkig huwelijk met

JOKE VAN BRUSSEL

hebben wij afscheid van hem genomen, tijdens een plechtige Eucharistieviering in de Pauluskerk te Someren.

Veel te vroeg, naar menselijke berekening, is Frans van ons heengegaan. „Twintig jaren heb je nodig om mens te worden en dan krijg je amper de tijd om het te zijn“ sprak hij op de laatste dag van zijn leven. Zijn lieve Joke had hij zo graag het leed en de zorg bespaard, om voortaan alleen te staan met haar taak om Frank en Patrick naar volwassenheid te begeleiden.

Maar, gelovige man als hij was, bracht hij met bewonderenswaardige moed het offer van zijn leven, diep overtuigd dat God een liefdevolle God is wanneer Hij geeft, maar evenzeer wanneer Hij neemt; dat Hij het is, de Heer van leven en dood, die het begin en het einde bepaalt; dat Hij het is die met wijsheid en liefde alles ten goede leidt en schikt.

Frans: je hebt het goed gedaan. Wij zijn nu wel diep bedroefd, je voortaan te moeten missen. Dankbaar zullen wij echter, ons leven lang, je blijven herinneren als de lieve en trouwe man van Joke, de sterke en moedige vader van Frank en Patrick.

„Ik heb altijd hard gewerkt en mijn best gedaan voor mijn gezin“ mocht je terecht zeggen op je sterfbed; wij zullen er altijd dankbaar voor blijven.

Goede God, door onze tranen heen brengen wij U dank, voor al het goede, al de liefde en zorg die wij van Frans mochten ervaren in ons leven. Wij vertrouwen dat U, naar Uw eigen woord, hem honderdvoudig zult belonen in Uw Rijk, „waar alle tranen zijn gedroogd, waar geen rouw is en geweent, waar geen smart meer zal zijn, omdat al het oude voorbij is en alles door U nieuw gemaakt“.

Allen die tijdens zijn leven goed zijn geweest voor Frans, allen ook die door hun gebed en hun medeleven, gedurende zijn ziekte, bij zijn overlijden en begrafenis belangstelling hebben getoond, zijn wij oprecht dankbaar.

Joke van den Einden - van Brussel
Frank en Patrick
Familie van den Einden
Familie van Brussel