



Ter herinnering aan
Conrad Theophile Eisenring
echtgenoot van Naatje Turukay

Hij werd 29 mei 1904 te Ambon geboren en overleed 9 juli 1971 te Almelo, na gesterkt te zijn door het sacrament van de ernstig zieken.

Wij hebben hem 12 juli d.o.v. begraven op het R.K. kerkhof te Almelo.

Een paar dagen voor zijn sterven zei hij „Ik heb erge pijn, ik ga liever naar de „Overkant.“ Laat de kinderen lief zijn voor elkaar, want dat is Gods gebod.“ Dit waren tevens zijn laatste woorden. Deze lieve man en goede vader gaf met de laatste woorden zijn eigen levensregel weer: liefhebben ook al geeft het leven alle reden om anders te handelen.

Want na gelukkige jaren op Ambon kwam de oorlog en daarmee angst, pijn en verdriet. Van huis verdreven en opgejaagd, was hij met zijn gezin, zoals zovelen, niet langer welkom in zijn eigen land. Hij moest uitwijken naar Nederland, om hier opnieuw een bestaan op te bouwen. Dat betekende een andere baan en werk dat zwaar was, maar hij vond weer zijn levensritme. Het was hem niet gegeven om samen met zijn vrouw te genieten van de rust en om zijn kleinkinderen te zien opgroeien en met hen te spelen. Vrij onverwacht werd hij ziek en stierf in het ziekenhuis. Maar we vertrouwen er op dat hij aan de „Overkant“ is, waar Christus hem een plaats heeft bereid. Want zoals we lezen in de Schrift, is God getrouw en verlaat ons niet, ook niet bij de dood.

Mogen wij die achterblijven ons dieper met elkaar verbonden voelen, omwille van zijn dood. En mogen wij in herinnering houden wat hij voor ons heeft betekend.