

Ter nagedachtenis aan
GEZIENA JOHANNA EISSINK

weduwe van
WILHELM CARL BRUIJN.

Zij werd op 17 februari 1921 te Dene-
kamp geboren en overleed na een lief-
devolle verpleging op 25 juni 1991 in
het verpleeghuis „Gerardus Majella”.
Wij hebben haar ter ruste gelegd op
het R.K. kerkhof te Denekamp.

Het leven van ieder mens heeft zijn
eigen geschiedenis. Meer dan 28 jaar
heeft zij lief en leed gedeeld met haar
man, die een groot deel van deze tijd
in ziekte verbleef, zodat zij veel zorg
aan hem moest besteden. Het gezin
telde 4 kinderen waarvan haar er 3
zijn gebleven die ieder haar aandacht
vroegen.

Vroegtijdige invaliditeit door de ziekte
van haar man, was zij genoodzaakt
voor het onderhoud van het gezin mee
te gaan werken. Onder al deze om-
standigheden bleef zij op haar eigen
wijze een goede vrouw en zorgzame
moeder voor haar man en kinderen.
Daarbij dacht ze steeds meer aan de
anderen dan aan zichzelf.

Naast dit alles wist zij door haar gast-
vrijheid zich altijd omgeven door vele
vrienden en kennissen, dit mede door

haar inzet in het verenigingsleven. Het
overlijden van haar man leidde tot een
andere invulling van haar leven waar-
bij zij eindelijk eens aan haar zelf kon
denken. Hierdoor kon zij tijdens haar
ziekte terugzien op een, helaas te korte,
maar zeer gelukkige tijd.

Tijdens haar ziekte toonde zij zich een
sterke vrouw, altijd geïnteresseerd in de
ander, vaak het hart op de tong en met
een levenslust die velen om haar heen
verwonderde en stimuleerde.

Ook tijdens haar ziekte bleek nu dat
het geheim van haar leven lag in haar
overtuiging dat God en de medemens
op de eerste plaats kwam. Ook al is
zij in haar leven weinig actief geweest
in haar geloofsbeleving, toch heeft ze
altijd heel bewust als katholiek willen
leven. Daarom heeft zij zich ook over
kunnen geven aan de dood, omdat dit
voor haar betekende: Je overgeven in
de handen van God.

Zij ruste in vrede.

Voor uw deelneming, ondervonden na
het overlijden van onze beminde moe-
der, schoonmoeder en oma, betuigen
wij u onze oprechte dank.

Fam. Bruijn

Denekamp, 29-6-1991