

*De zon was weg, al weken lang.  
Het leek vaak grauw en grijs.  
Het licht komt weer, wees niet bang.  
Maar stel het dan op prijs.*

*Vader Eitink.*



Ter gedachtenis aan

## LEO EITINK

weduwnaar van Coby Mekkelholt  
levensgezel van Nel Oostermeijer

\* 20 maart 1930.

† 30 januari 1990.

Op 2 februari d.a.v. vond de crematie  
plaats te Usselo.

Voor uw blijken van medeleven tijdens de  
ziekte en na het overlijden van Leo,  
zeggen wij u hartelijk dank.

De Familie.

Leo, een mens die moeilijk nee kon  
zeggen. Hij leefde niet alleen voor  
zich zelf maar ook voor Coby, voor  
Nel, en voor alles wat in zijn om-  
geving, familie en vrienden gebeurde.

De zaak die hij, samen met Coby,  
22 jaar voerde was hun beider trots,  
evenals het genieten van de natuur  
in Boekelo. Ook de jaren met Nel en  
de kinderen waren goed en gezellig.

Nu alles stil geworden is om Leo,  
zullen we hem als een gezellig en  
zorgzaam mens in one hart bewaren.