

*'t Verlies was er al voor het einde,
de rouw al voor het afscheid kwam.
Toen die niet te begrijpen verwarring
bezit van haar gedachten nam.*

*Maar streelden wij haar wang een keer,
dan was er toch die glimlach weer.*

Margareth Scholten - Ekelenkamp

* 3 mei 1953

† 8 mei 2000

Margareth werd 47 jaar geleden in Nijverdal geboren en heeft daar, ondanks het veel te vroege overlijden van haar vader, samen met haar drie broers en vier zussen een fijne jeugd gehad. Dit kwam mede door het optimistische karakter van haar moeder, waar ze gelukkig heel veel van meegekregen heeft.

Margareth was altijd vrolijk en vol goede moed, ook als het eens tegen zat in het leven.

Op 21-jarige leeftijd trouwde ze op een zonnige 8 augustus met Cor, waar ze inmiddels ruim 25 jaar lief en leed mee heeft gedeeld en waarmee ze twee kinderen heeft gekregen: Sharon en Bob.

Deze waren haar gouden bezit en daar had ze alles voor over.

1992 was een zwaar jaar voor Margareth en haar gezin, omdat ze een heupoperatie moest ondergaan waardoor ze behoorlijk minder goed uit de voeten kon. Toch zette ze door en bleef ze fietsen, zwemmen en tuinieren, omdat ze daar zo van hield.

Onvoorstelbaar was haar doorzettingsvermogen, zelfs toen ze 10 februari van dit jaar na vier maanden hoofdpijn te horen kreeg dat ze longkanker had met uitzaaiingen in de hersenen waar geen behandeling meer voor mogelijk was.

In eerste instantie was er toen ongeloof en opstandigheid. Daarna volgde de strijd om toch een oplossing te vinden, maar helaas: die bleek er niet te zijn. Toch hield ze nog steeds goede moed.

Vanaf Goede Vrijdag was de keuken helaas niet meer van haar en verbleef ze in bed in de woonkamer. In de week van haar verjaardag heeft ze alles op alles gezet om deze dag nog mee te maken en dat is haar gelukt. Ze heeft er ontzettend van genoten, ondanks de inspanning die het kostte.

Drie dagen later werd het voor iedereen duidelijk dat ze deze strijd niet kon winnen en dat het moment van serieus afscheid nemen snel dichterbij kwam. Er volgden nog twee zware dagen en nachten, waarna ze op maandag 8 mei 2000 heel vredig is ingeslapen in het bijzijn van de haar meest dierbare personen.

Nu heeft ze haar rust gevonden.

**Gastvrij - Hartelijk - Spontaan - Gezellig - Open - Eerlijk
Sterk - Vrolijk - Creatief - IJdel**

Woorden die op Margareth betrekking hebben, zoals we haar kennen en in gedachten kunnen houden.

Lieve Margareth,
Samen zullen we sterk zijn en
naar jouw wens verder leven.
Cor, Sharon en Bob