

LEEN : Vergeet mij niet
en wees goed voor elkaar.

EEF : De zon scheen, de bloemen
bloeiden, de vogels floten en
toen werd het stil.

GERARD : Mam in de stilte ervaren we
je „zijn” blijf ons nabij...

FRANK : Mam, je was de fijnste en
de beste.

INGE : Moeder ik blijf van je houden
en aan je denken.

Dankbaar blijven wij gedenken

HELENA GERHARDA ANTONIA EKELHOF

echtgenote van

EVERHARD BERNHARD BAASDAM

Zij werd geboren op 8 februari 1933, Zij
stierf onverwacht op 7 augustus 1985 te
Ootmarsum. Wij legden haar lichaam te
ruste op 10 aug. 1985 op het R.K. Kerkhof
te Ootmarsum.

Het valt ons zwaar afscheid te nemen van
haar, die zó veel voor ons betekende.

Zoals de zon de bloemen kleurt, zo kleur-
de zij het leven van haar dierbaren en vele
anderen.

Zij kende geen jaloezie en probeerde, al
was haar leven niet altijd gemakkelijk, toch
de zonzijde te zien en haar gevoel voor
humor te bewaren.

Zij heeft ook de zorgen en moeilijkheden
van het leven gekend. Vooral de laatste
jaren hebben ziekten haar leven verzaard.
Maar moedig en zwijgzaam heeft zij met
de liefdevolle hulp van haar man de pijn
en het verdriet verdragen.

Zij leefde ontzettend mee met haar man
en kinderen.

Zij hield van gezelligheid en toonde steeds
veel interesse in alles wat er om haar heen
gebeurde.

Op de sterfdag van moeder was haar strijd
gestreden.

Lieve Leny, wij vergeten je nooit.

Bij deze danken wij U hartelijk voor uw
blijken van medeleven bij het plotseling
overlijden van mijn lieve vrouw en onze
moeder.

E. Baasdam
en kinderen

Ootmarsum, augustus 1985