



*Het is waar, de dood kunnen wij niet ontgaan.  
Dat is zo erg nog niet.  
Want dan begint de grote logeerpartij  
Bij een gastheer die zo boeiend is,  
Dat de tijd volledig gaat staan.  
En eeuwig wordt.*

Godfried Bomans

Met veel liefde en respect voor wie hij was en wat hij  
voor ons heeft betekent, gedenken wij  
mijn lieve man, onze vader en opa

## **Anton Ekkelboom**

echtgenoot van Siny Ekkelboom-van Reeken

*Drager van de Eremedaille in Zilver  
verbonden aan de Orde van Oranje Nassau*

Hij werd geboren op 12 juni 1930 te Lonneker en overleed op 2 augustus 2009 te Enschede.

Anton groeide op te midden van vier broers en vijf zussen, hij was de vierde op rij en de oudste zoon. Na een werkzaam leven is hij op 62-jarige leeftijd vervroegd met pensioen gegaan en kon hij samen met zijn vrouw genieten van de vrije tijd die zij toen hadden. Maar ook genoot hij van zijn kinderen en kleinkinderen. De liefde voor muziek is altijd een rode draad in zijn leven geweest waarvoor hij de bovengenoemde onderscheiding, met de nodige trots, mocht ontvangen. Helaas liet de gezondheid hem de laatste tijd wat in de steek. Wij hebben bewondering over de wijze waarop hij hiermee is omgegaan.

Wij bedanken u allen voor de belangstelling en medeleven tijdens zijn ziekte en na het overlijden van mijn man, vader en opa.

Siny Ekkelboom-van Reeken  
Benno en Yvonne Ekkelboom  
*Mark en Kirsten* ♡  
*Suzan en Martin*