

Wilt in uw gebeden blijven gedenken

## Franciscus Ekkelboom

die geboren werd te Noordwolde (gem. Weststellingwerf) 7 augustus 1906. In de Maria Geboortekerk te Losser sloot hij zijn kerkelijk huwelijk op 24 augustus 1932 met

### Anna Gesiena ten Bos.

Terwijl de familie met vernieuwde hoop huiswaarts keerde, ontsliep hij zondagmorgen 7 januari 1979 in het Losserse ziekenhuis. Hij ontving het H. Oliesel. Zijn uitvaart werd gehouden 10 januari 1979 in de Maria Geboorteparochie te Losser, waarna crematie te Usselo.

Frans was een man met een zeer goede natuur, zodat allen, die hem gekend hebben, hem onvergetelijk vinden. Als hij merkte, dat iemand in nood verkeerde, was Frans terstond bereid te helpen. Vele mensen zullen de gedachte verwoorden: „We kunnen je niet missen“. Zeer zeker zijn vrouw, maar ook de familie.

Een groot deel van zijn leven bracht hij door in de textielwereld, daarna bood hij zijn hulp aan in het Losserse zwembad.

Iedereen kent idealen en vrome wensen, die lang niet altijd vervuld worden in deze wereld. Juist de zondag van de drie Wijzen geeft ons in Isaias 60 1-6 het antwoord: „Want zie: de duisternis bedekt de aarde, het donker de volkeren, maar over u gaat de Heer op en zijn glorie is boven u verschenen. . . . Bij het zien hiervan zult gij met blijdschap worden vervuld en uw hart zal bonzen en wijd worden van vreugde“.

Heer, geef Frans Uw eeuwige rust.

Voor uw blijken van medeleven ondervonden na het overlijden van mijn onvergetelijke man, betuig ik u mijn oprechte dank.

A. G. Ekkelboom-ten Bos