



Gedenk in uw gebeden

Jacobus Marinus Ekkelboom

echtgenoot van

Gesina Euphemia Bulters

Hij werd geboren in Denekamp op 30 maart 1912. Onverwacht overleed hij in Losser - nog gesterkt door het H. Oliesel - op maandag 13 september 1971. Donderdag 16 september hebben zijn familieleden, na een Eucharistieviering in de St. Martinuskerk - zijn lichaam ter ruste gelegd op het Katholiek kerkhof in Losser, in gelovig vertrouwen op Christus' belofte van Opstanding.

In het Boek der Psalmen wordt het menselijke leven vergeleken met een zucht, die uit de mond schiet; met een rookwolk, die vervliegt; met een schaduw, die voorbijschiet.

Toch klampen wij ons met twee handen aan dit leven vast. Daarom is het gelukkig, dat er voor gelovigen de Heer is. Hij is met ons gestorven; Hij gaat ons voor in het leven. Wie op Hem vertrouwt, zal leven, al is hij ook gestorven. In het huis van mijn Vader zijn vele woningen.

Daarom geven wij in vertrouwvol gebed onze overledene aan de Heer over. En hopen ook voor onszelf door dezelfde Heer te worden beschermt en binnengeleid in het Vaderhuis, waar geen scheiding meer is, geen verdriet, geen misverstand, geen strijd.

Heer Jezus, geef aan onze man en vader Jacobus - met voorbijzien van zijn menselijke fouten - de vervulling van deze gelovige toekomstdroom.

Voor uw blijken van deelneming bij het overlijden van onze man, vader en grootvader zijn wij U zeer dankbaar.

G. E. Ekkelboom-Bulters
kinderen en kleinkinderen

Losser, 16 september 1971