



Gedenken wij dankbaar in onze gebeden

Margaretha Ekkelboom

Zij werd op 26 december 1910 geboren in Losser. Gesterkt door de Sacramenten van de Zieken stierf zij op 8 januari 1993. Na de Eucharistieviering in de parochiekerk van H. Maria Geboorte werd zij ter ruste gelegd op het kerkhof te Losser bij haar man. Het was toen 13 januari 1993.

Nu wij afscheid moeten nemen van Ma en Oma zijn wij zeer bedroefd, maar ook dankbaar. Want zij zal in ons blijven voortleven zoals zij temidden van ons heeft geleefd.

Moeder was een sterke vrouw, die het zeker niet gemakkelijk heeft gehad in haar leven. Ze werd niet door iedereen begrepen en dat deed haar pijn.

Het geloof, dat zij van huis uit had meegekregen is haar zeker een grote steun geweest bij alle lief en leed in haar leven.

Niets liever zag ze haar kinderen en kleinkinderen zich om haar heen verzameld.

De laatste maanden werd zij liefdevol verzorgd in het verpleeghuis Oldenhove.

We bidden voor Ma, Oma dat zij nu leven mag in de Vrede en met de Liefde van God.

Voor uw belangstelling en medeleven, danken we U.

Kinderen en kleinkinderen