



Gedenk in Uwe godvruchtige gebeden
de Ziel van Zaliger

MARINUS JOSEPH EKKELBOOM

Echtgenoot van

JOHANNA MARIA VAN MOOK

Geboren 11 maart 1877 te Weststellingwerf,
voorzien van de H. Sacramenten der stervenden
overleden 17 oktober 1956 in het R.K. Zie-
kenhuis te Losser en begraven 22 oktober op
parochiaal kerkhof aldaar.

Ik heb ellendige weken gehad en droevige
nachten geteld. De benauwdheden des doods
hadden mij omgeven en er was niemand die
mij helpen kon.

Gij, o Heer, hebt gehandeld volgens Uw
heilige wil,

Hij was bij God en de mensen hemind en
omdat hij God behaagde, moest hij door lij-
den worden beproefd. In zijn goed en zorg-
zaam leven was hij steeds de zorg voor de
zijnen die hem de zorg voor zich zelf deed
vergeten.

Dierbare echtgenote en kinderen, ik heb
veel voor u allen gedaan, daarom vraag ik u,
dat gij mij helpt door uw gebeden. Weest om
mijn heengaan niet bedroefd als degenen die
geen hoop hebben, maar werpt al uw zorgen
op de Heer.

Heer geef hem de eeuwige rust.

ONZE VADER

WEES GEGROET

F. J. ter Schure, koster, Losser