

Ter nagedachtenis aan

Martha Ekkelboom

die geboren werd op 14 augustus 1919
te Losser.

Zij was de echtgenote van
Gerardus Joannes Mersmann.

Na voorzien te zijn van de Sakramenten der Zieken, overleed zij in het ziekenhuis „Ziekenzorg” te Enschede op 28 maart 1988.

Op 1 april hebben we haar, na een Eucharistieviering in de Maria Geboortekerk, naar haar laatste rustplaats begeleid op het R.K. kerkhof te Losser.

Nu wij afscheid moeten nemen van Martha, willen we haar leven onder ons in herinnering houden.

Ze was een lieve vrouw, die goed was voor iedereen. En hoewel ze in haar leven vaak te kampen heeft gehad met een zwakke gezondheid, wilde ze belist gaen medelijden. Ze droeg haar lijden moedig en met een blijmoedig karakter. Ze was vol belangstelling naar anderen. Zelf was ze bescheiden en wilde zeker niet op de voorgrond treden.

Ze was diepgelovig en vroom, zoals ze dat van huis uit had meegekregen. Tot het laatst toe was het voor haar een houvast en steun. Ook was ze een vurig Mariavereester.

Vol overgave heeft ze haar leven teruggegeven aan haar Schepper. We zullen haar missen, maar in geloof weten we dat zij nu, bevrijd uit haar lijden, leeft bij God in liefde en vrede.

En in de geest leeft zij in ons voort als de lieve, blijmoedige vrouw die zij was.

Heer, geef haar de eeuwige rust!

Voor uw belangstelling en medeleven, betoond na het overlijden van mijn lieve vrouw, betuig ik u mijn oprechte dank.

G. J. Mersmann