

Ter herinnering aan

Robert Ekkelboom

Hij werd op 6 april 1968 geboren te Losser. In 1979 kwam hij naar de Losser-Hof. Op 25 oktober 1981 ging hij onverwacht van ons heen in het ziekenhuis De Stadsmaten te Enschede. Op 28 oktober d.a.v. hebben we Robert te ruste gelegd op het r. k. kerkhof te Losser.

Robert, veel te vroeg ben je van ons heengegaan. We zullen je missen, niet alleen omdat je ons kind was, mijn broer, een jongen van K 12, maar vooral omdat je zo aanhankelijk was, zo vrolijk en zo dapper. Met je open vriendelijk gezicht en je rossige krullebol won je ieders hart.

Je hield ons - zonder het zelf te willen of te weten - een levenswijze voor om jaloers op te zijn. Onbevangen trad je ieder tegemoet: „Kom eens hier, wie ben je, waar kom je vandaan, waar ga je naar toe, kom je nog terug”?

Een jongen zoals jij moet het zijn geweest die op een goede dag door Jezus midden tussen de grote mensen werd gezet, terwijl Jezus zei: Als je niet wordt

als hij, kun je het koninkrijk Gods niet binnen gaan . . .

Je genoot van spel, muziek en zwemmen. Je wilde goed, knap, groot en sterk zijn. Je korte leven lang knokte je voor je gezondheid.

Je hielp het personeel, je was erg gesteld op je vriend Rob, je ging graag naar de kerk, in je rolstoel helemaal vooraan. Om de veertien dagen een weekend thuis zijn was een feest.

Robert, je hield veel van verhalen, van sprookjes en versjes, zonder te weten dat je zélf zo'n mooi gedicht, zo'n prachtig stuk poëzie was.

Hopelijk kunnen wij op het moment waarop we daar aan toe zijn, zeggen: Robert, wij danken God, dat jij ondanks je handicap zo gelukkig mocht zijn in ons midden, dat jij ons de moed gaf om dóór te gaan, dat jij ons kende bij onze naam.

Robert, rust in vrede !

Voor uw bliken van medeleven en belangstelling, betuigen wij u onze oprechte dank.

M. J. Ekkelboom

J. W. M. Ekkelboom-Hermelink
Hans

Losser, oktober 1981