

In Uw gebeden en H. Misoffer beveelt zich aan
Theodorus Arnoldus Ekkelboom

echtgenoot van
Hillegje Otter
weduwnaar van

Maria Johanna Heintz

Hij werd geboren 18 april 1883 te Weststelingwerf (Fr.). Voorzien van de laatste H.H. Sakramenten heeft hij op 23 oktober 1956 te Denekamp zijn ziel aan zijn Schepper teruggegeven en vanaf 26 oktober d.a.v. wacht zijn lichaam de verrijzenis af op het R.K. Kerkhof van Denekamp.

Waakt, want gij weet niet op welk uur de Heer komt en gelukkig dan de dienstknecht als de Heer hem wakende vindt.

Wat hem is overkomen kan ook u gebeuren, want de dood komt dikwijls heel onverwacht. En daarom is het noodzakelijk dat we altijd bereid zijn om voor Gods rechterstoel te verschijnen om verantwoording af te leggen.

Hij wist heel goed dat hem dit kon overkomen en hij was er op voorbereid en we mogen daarom vertrouwen dat God hem als Zijn trouwe dienstknecht heeft ontvangen. Maar we weten ook dat niets wat besmet is de hemel binnen gaat en daarom zullen we hem in onze gebeden en H. Misoffer geregeld gedenken.

Wij bidden U, o Heer, ontferm U volgens Uwe goedertierenheid over de ziel van Uw dienaar Theodorus en maak Hem deelgenoot van de eeuwige verlossing. Door Christus onzen Heer. Amen.

Onze Vader — Wees gegroet

Dat hij ruste in vrede. Amen.

J. Benneker — Koster — Denekamp.