

In vrede

## **Willem Theodorus Ekkelboom**

echtgenoot van

### **Catharina Susanna Hendrika Morshuis.**

Hij is 14 juni 1913 te Denekamp geboren. Vrij onverwachts is hij 27 februari 1979 te Enschede overleden. Wij legden hem 3 maart 1979 te ruste op het r.k. kerkhof te Overdinkel.

---

Het leven is veelal een lach en een traan. Ofschoon van zichzelf uit niet zo uitbundig, wilde hij graag de carnavalsoptocht der kinderen zien. Niemand vermoedde dat de vreugde van dit gebeuren voor hem de voorbode betekende van zijn eeuwige vreugde.

Nauwelijks thuis gekomen, werden allen overvallen door zijn plotselinge en snel toenemende ziekte, welke tenslotte zijn heengaan uit zijn gezin en deze wereld betekende.

De vreugde was snel veranderd in droefheid.

Met een dankbaar hart herinneren wij ons een man, vader en opa, die plichtsgetrouw zijn werk deed, graag voor anderen klaar stond en thuis voor vrouw en kinderen tot in het kleinste alles behartigde. Ofschoon de laatste jaren zijn gezondheid te wensen overliet, klaagde hij niet.

Wij bidden dat de Heer die hij in geloof en vertrouwen diende, hem moge opnemen in zijn glorie, waar alle tranen worden weggewist en de droefheid in vreugde verkeert.

Dat hij ruste in vrede.

Voor uw blijken van medeleven, betoond na het zo onverwacht overlijden van mijn innig geliefde man en onze zorgzame vader en opa, zijn wij u zeer dankbaar.

C. S. H. Ekkelboom-Morshuis  
kinderen en kleinkinderen