



In dankbare herinnering aan

Nanda Scholten - Ekkels

echtgenote van
Jan Scholten

Ze werd geboren op 23 september 1910 te Zorgvlied, en stierf op 23 mei 1992 in het ziekenhuis te Enschede.

De liefde en zorg voor haar gezin hebben ma altijd sterk gekenmerkt, met voorop natuurlijk haar bijzondere band met Bertil. Het levensgeluk van de kinderen was een zo sterke drijfveer in haar leven, dat ze de aandacht voor haar eigen gezondheid soms uit het oog verloor. Ze volgde pa, in de jaren na de oorlog naar de Betuwe, in de pioniersfase van de wederopbouw, verstoken van enig contact met haar familie in Twente. Onvermoeibaar leek ze vaak, wàs ze vaak, en menigeen heeft ze, door haar vitaliteit en energie, omtrent haar ware leeftijd op een dwaalspoor gebracht.

Ook toen ten lange leste de vermoeidheid van de ouderdom haar toch langzaam inhaalde, weigerde ze zich daaraan over te geven en op tijd in haar stoel te gaan zitten. Zoveel gaf ze om haar kinderen en kleinkinderen, - hoe vaak moet ze ze niet gemist hebben, omdat ze bijna allen zo ver weg woonden. En als ze kwamen, hoe laat ook,

was er altijd eten, dat in een mum van tijd warm en opgediend was - en altijd heerlijk.

En als de kinderen niet kwamen, dan ging ma, met pa, er wel naar toe. Wat kon ze blij en zelfs uitgelaten zijn bij haar kleinkinderen. Om maar kleertjes voor hen te kunnen maken, ging ze zelfs een naaikursus volgen, niet de enige trouwens: nog dit jaar deed ze samen met pa een bridegkursus.

Ook tot het laatst bleef ze verrukt van bloemen, vooral orchideeën, en behield ze haar verfijnde smaak voor kleding; ze wist die altijd met élegance te dragen, zonder ze ooit te slijten, leek het wel. Ze heeft haar leven geleefd in verdriet en geluk.

Nu heeft ze de moeheid achter zich gelaten - ze ruste in vrede.

Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling tijdens haar ziekte en na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame ma en lieve oma.

Jan Scholten
Kinderen en kleinkinderen