

*Bid voor de Ziel van Zaliger*

**MARIA EKKERINK,**

weduwe van

**ANTONIUS GEERDINK**

geboren te Enter 17 September 1853, voorzien  
van de H.H. Sacramenten der stervenden  
overleden te Goor 5 Mei 1925 en 8 Mei  
d.a.v. begraven op het R. K. Kerk-  
hof te Goor.

Ontferm U mijner, o God, want op U ver-  
trouwt mijne ziel. Bereid is mijn hart o God.  
Ps.

Mijne ziel verlangde naar U des nachts,  
maar ook met mijn geest zie ik des morgens  
wakende naar U uit. Isaias.

Wie in gerechtigheid wandelt en waarheid  
spreekt, die zal in de hoogte wonen. Isaias.

Die den Naam des Heeren aanroept zal  
gered worden. Act. ap.

Mijne kinderen, wandelt steeds waardig vol-  
gens het evangelie en de vrede Gods, die alle  
begrip te boven gaat, zal uwe harten en uw  
verstand bewaren in Jesus Christus. (Phil.)

Jesus, Maria, Jozef, ik geef u mijn hart, mijn  
geest en mijn leven.

Jesus, Maria, Jozef, staat mij bij in mijn  
doodstrijd.

Jesus, Maria, Jozef, laat mijne ziel in Uw ge-  
zelschap rusten in vrede. (300 d. afl.)

**Mijn Jezus Barmhartigheid.**

(300 dagen aflat)

**ONZE VADER — WEES GEGROET**

A. Assink, koster, Goor.