

Dankbare herinnering aan

## Martinus Embertus Emmen

Geboren te Oosterhout op 26 februari 1919.

Sinds 5 juli 1945 echtgenoot van  
Maria Antonia Catharina van Dongen

Gesterkt door het H. Sacrament der zieken  
in alle vrede overleden te Enschede op  
15 december 1997.

Met een plechtige Eucharistieviering in de  
kapel van 't Dr. Ariënstehuis te Glanerbrug  
hebben wij op 19 december afscheid van  
hem genomen.

Ons pa kon terugzien op een heel arbeid-  
zaam en zorgzaam leven. Intens gelukkig  
met ma, 52 jaar lang, was hij één en al zorg  
voor haar en voor zijn kinderen, terwijl hij  
ook veel vreugde aan zijn klainkinderen be-  
leefde.

Hij was een man met gouden handen die al  
wat hij voor ons maakte met een uitarste  
precisie uitvoerde. Maar bovenal was hij  
een man met een gouden hart die, altijd  
gastvrij, steeds klaar stond om anderen te  
helpen.

Die altijd blijheid uitstraalde en om dit alles  
bemind was bij iedereen met wie hij samen-  
werkte of die hem leerde kennen.

Sociaal bewogen en met een groot recht-  
vaardigheidsgevoel wist hij zich vele jaren  
verdienstelijk te maken voor het vereni-  
gingsleven zoals de K.A.B., de bond voor  
het gezin, herwonnen levenskracht, de wijk-  
raad en het parochiële zangkoor van Dolfia.  
Op deze wijze gaf hij gestalte aan zijn chris-  
ten-zijn, trouw aan de Kerk en aldoor zijn  
kracht zoekend bij God op Wie hij zijn le-  
venlang zijn vertrouwen stelde.

Daarom zijn wij ervan overtuigd dat God  
Zijn belofte nu ook aan hem gestand zal  
doen: "Goede knecht, omdat je trouw bent  
geweest zal Ik je stellen over veel: Ga bin-  
nen in de vreugde van je Heer." (Mt. 11,25)

Pa: je was fantastisch voor ieder van ons!  
Bedankt voor alles en tot wearziens!  
of zoals jij het altijd zei: "Houdoe!"  
Moge hij rusten in vrede!

Uit dankbaarheid voor uw meeleven en ter  
gedachtenis aan ons pa en onze opa

M.A.C. Emmen - van Dongen  
Kinderen en kleinkinderen