

Plotseling werd ons ontnomen onze Innig-
geliefde zoon en broer

JACK VAN DEN ENDEN

geboren te Gilze 8 april 1959
en aldaar overleden op 12 juni 1972.

Hij was een echte jongen, die speelde dat het
een lust was voor het oog.

'Zo onverwachts is hij nu van ons heengegaan
en wij missen hem allen zo zeer.

Heer, graag hadden wij hem nog lang bij ons
gehouden. Te onverwachts werd hij van ons
weggenomen.

Maar toch, al is het moeilijk op dit ogenblik,
wij geloven in Uw goedheid, die verder ziet
dan wij vermogen.

Wij bidden U, zeer verdoofd en terneergesla-
gen, ons te sterken dit zware kruis te dragen
en ons op te beuren door de versterkende
hoop met ons zootje en broertje weer ver-
enigd te worden bij U in de hemel.

Voor uw deelneming ons betoond bij het over-
lijden van onze inniggeliefde zoon, kleinzoon,
broer en tweelingbroer zeggen wij U onze
oprechte dank.

A. N. van den Enden-van Alphen
Bert
Wil
Familie van den Enden
Familie van Alphen

Gilze, 15 juni 1972.