

†

In ons gebed en onze herinnering  
gedenken wij dankbaar

**Maria Elisabeth van den Ende**  
sinds 1970 weduwe van  
**Willem Theodorus Ekkelboom.**

Zij werd op 4 mei 1909 in Rotterdam geboren en overleed, voorzien van het Sacrament der Zieken, in het R.K. Ziekenhuis te Oldenzaal, 13 januari 1989. Na de gezongen Uitvaartmis werd zij op 17 januari 1989 begraven bij vader op het kerkhof van de St. Nicolaasparochie te Denekamp.

---

In de eerste wereldoorlog verloor zij haar ouders en familie. Zij werd in meerdere pleeggezinnen opgenomen, eerst in Enschede, daarna in Oldenzaal en tenslotte in Denekamp.

God leidde haar wegen en zij vond in Willem Ekkelboom een lieve zorgzame echtgenoot met wie zij 31 jaren lief en leed mocht delen. Op 61-jarige leeftijd werd vader, na moeitevol lijden, door de Heer bij haar en ons weggeroepen.

Daarna mocht ze nog enige gelukkige jaren samenwonen met Harry. Beiden heeft ze liefdevol in hun ziekte en lijden begeleid tot de dood.

Haar hele leven probeerde zij een ander tot steun te zijn, allereerst haar kinderen, daarbij steeds wijzend op onze enige troost in Jezus Christus. Dat lukte niet altijd en daaronder heeft zij tot het laatst diep geleden. Naast veel lichamelijk lijden is haar geestelijk lijden niet bespaard gebleven.

In geloof en vertrouwen is zij ons, kinderen en kleinkinderen tot voorbeeld geweest. In dat geloof en vertrouwen op Hem alleen mogen wij nu onze steun vinden, nu de Heer God haar bij Zich heeft geroepen.

Voor uw deelneming, ondervonden bij haar ziekte en na het overlijden van onze lieve moeder en oma, betuigen wij u onze oprechte dank.

Familie Ekkelboom