



Ter dankbare herinnering aan

## HERMAN ENGBERINK

Hij werd op 17 december 1913  
te Hengelo ov geboren.

Daar heeft hij zijn hele leven gewoond en gewerkt. In Hengelo ook is hij, gesterkt door de sacramenten van de kerk, in alle rust op 20 december 1983 overleden. Op 23 december waren we in de O. L. Vrouwekerk bijeen om God te danken voor alles wat hij voor ons heeft betekend. Daarna hebben we hem te rusten gelegd op het r. k. kerkhof te Hengelo ov.

---

Nu Herman niet meer temidden van ons op deze aarde leeft, missen we hem erg. Want „Oom Herman“ was een begrip in de familie en in een wijde kring daaromheen. Er straalde van hem een warme sympathie en een hartelijke belangstelling uit naar elke mens die hij ontmoette. Samen met zijn zus Annie hield hij het ouderlijk huis Engberink in stand. Dat was een gastvrij open huis, waar iedereen altijd welkom was. Zijn broers en zusters, de neven en de nichten met hun kinderen waren er kind aan huis, maar evengoed de vele vrienden die Herman had. Velen hielp hij met raad en daad.

En wie hij ook ontmoette, hij bleef altijd zichzelf en elke mens, groot of klein, was voor hem even belangrijk. Door zijn wijsheid genoot hij gezag bij jong en oud. Hij had ook een brede belangstelling voor alles wat er gebeurde in kerk en maatschappij. Soms maakte hij zich zorgen, dat het goede uit het verleden niet voldoende bewaard bleef.

Hij is altijd met God door het leven gegaan. Op zijn sterfbed getuigde hij ervan. Heel bescheiden als hij was, heeft hij God in alle eenvoud en trouw gediend in gebed en in zijn goedheid voor alle mensen dichtbij en in verre landen.

De ziekte van de laatste 4 jaar van zijn leven heeft hij in deze geest doorleefd en aanvaard.

Moge de Heer van leven en dood hem nu opnemen in Zijn eeuwige woning.

Herman, je was voor ons een goede broer. Oom Herman, we hebben veel aan je gehad. Bedankt voor alles. Denk ook nu aan ons!

Voor uw belangstelling en medeleven tijdens de ziekte en na het heengaan van onze goede broer en oom, zeggen we U van harte dank.

Familie Engberink

Hengelo ov, december 1983