



Dankbare herinnering aan
Jan Herman Engberink

Hij is geboren op 27 maart 1919 te Lonneker en overleed op 23 september 2000 in het verpleeghuis Cromhof te Enschede.

Wij hadden hem voor het laatst in ons midden tijdens de Eucharistieviering op 27 september 2000 in de Jacobuskerk te Lonneker.

Hierna hebben wij hem ter ruste gelegd op het R.K. kerkhof te Lonneker.

Wij hadden je nog zo graag bij ons gehad, maar het mocht helaas niet zo zijn. Je hebt het niet altijd gemakkelijk gehad en helemaal niet nadat ma is overleden. Wij hebben geprobeerd om samen met jou er nog een fijne tijd van te maken. Dat ging goed tot dat jij plotse-ling helemaal in de war raakte.

Wij hopen dat je nu je rust gevonden hebt.

Wij houden van je en zullen je missen.

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw medeleven en aanwezig zijn tijdens de Eucharistieviering en de begrafenis.

Fam. Engberink

September 2000