

†

Ter dankbare herinnering aan

JOHANNES BERNARDUS ENGBERINK

Hij is geboren 14 dec. 1892 te Weerselo. Hij is overleden in het verpleeghuis St. Elisabeth te Delden op 2 aug. 1983, nadat hij meerdere keren is voorzien van het H. Sacrament der zieken. Na een gezongen Requiem hebben wij zijn lichaam te ruste gelegd op het r.k. kerkhof te Borne op 6 augustus 1983.

Johannes Bernardus Engberink was een eenvoudig man. Jarenlang heeft hij geleefd op de boerderij aan de Vossenbeltweg. Vele jaren woonde hij daar alleen. Hij leefde onbezorgd en gaf niet om de schone schijn. Op hem is het woord van de H. Theresia van Lisieux van toepassing, dat eenvoud waarheid is. Hij heeft nooit geklaagd, maar is altijd dankbaar geweest voor de goede zorgen, die zijn familie de laatste 25 jaar aan hem heeft besteed. Met het verstrijken van de jaren namen echter ook zijn krachten af. Het verpleeghuis St. Elisabeth werd voor hem een nieuw thuis. Hij heeft zich daar ook echt thuis gevoeld.

De laatste tijd voelde hij echter, dat zijn leven hier gauw afgelopen zou zijn. Hij was voor de dood helemaal niet bang. Hij was er best tevreden mee. Volgens hem was het ook mooi geweest.

Dankbaar voor zijn mooie lange leven, voor alle goede zorgen van zijn familie en van alle lieve mensen op St. Elisabeth is hij heengegaan.

Zoals hij keek, wanneer er bezoek kwam - blij en verrast - zo zal hij ook bij O.L. Heer zijn aangekomen. En Hij zal gezegd hebben: Bernard, Ik maak voor jou alles weer nieuw. En Bernard zal gezegd hebben, zoals altijd: Dat is goed. En hij zal O.L. Heer eeuwig dankbaar zijn.

---

Voor uw medeleven en belangstelling na het overlijden van mijn beste zwager en onze oom zeggen wij u onze oprechte dank.

Familie Zonder.