

*De rust die ze hier niet kon vinden,
heeft ze nu gevonden in de hemel.*

Met veel liefde willen wij
blijven denken aan

Ans Bos - Oude Engberink

echtgenote van Henk Bos

Zij werd op 1 september 1944 in Rossum geboren. Op 10 augustus 1996 is zij thuis overleden. Na de Uitvaartviering in de parochiekerk van de H. Maria Geboorte in Losser, volgde haar crematie te Usselo.

26 jaar heeft haar lijdensweg geduurd. In de meest letterlijke zin heeft haar leven en dat van ons bestaan uit goede en slechte dagen. Met haar hebben we alles geprobeerd, maar wij hebben onze onmacht onder ogen moeten zien.

Zij was een aardige vrouw en lief voor iedereen. Zij hield er van mensen om zich heen te hebben en ons huis was mede door haar altijd een gastvrij huis.

Samen ook hebben wij ervaren wat 'trouw-zijn' betekent in een mensenleven; wij hebben de dagen samen gedeeld.

Nu die lange weg ten einde is, willen wij haar ook die rust gunnen, die zij hier niet vond.

Velen zullen haar missen; in alle stilte heeft ze heel veel goed gedaan en zijn velen haar dank verschuldigd.

Dankbaar dat haar lijdensweg niet nog langer heeft moeten duren, geven wij haar uit handen in het volle vertrouwen dat de Heer zelf, haar nu op handen zal dragen. Zij moge rusten in vrede.

Voor uw meeleven en uw aanwezigheid bij haar uitvaart en crematie zijn wij U zeer dankbaar.

Henk Bos
Veronique en Ernst