



**dank om wat je was  
we vergeten je niet.**

Ter gedachtenis aan  
**Bernardus Jozef  
oude Engberink**

Hij is op 16 september 1918 te Losser geboren. Daar overleed hij 23 oktober 1986, gesterkt door de zalving der zieken.

Wij legden hem 28 oktober 1986 te ruste op het r.k. kerkhof te Overdinkel.

---

De laatste jaren wisselden ziekte en gezondheid elkander af totdat Bernard na een lange tijd in coma te hebben gelegen vredig uit zijn familie en onze gemeenschap is heengegaan.

Ook in zijn leven wisselden de gelukkige dagen zich af met soms heel droevige en eenzame tijden.

Hij was een goede en gezellige man, was belangstellend voor zijn medemensen, genoot van de goede dingen van het leven, hij was religieus en een sportenthousiast.

Maar de harde kanten van het leven heeft hij ook ervaren: tegenslagen,

eenzaamheid, geen raad weten met zich zelf en diepe verlatenheid.

Gelukkig vond hij dan mensen om zich heen die hem hebben opgevangen, er waren echter ook mensen die misbruik maakten van zijn situatie.

Wij bidden dat de Heer zich nu over Bernard moge ontfermen en hem vrede en vreugde zal geven in zijn eeuwigheid.

Dat hij ruste in vrede.

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven, betoond na het overlijden van onze lieve broer, zwager en oom, betuigen wij u onze oprechte dank.

Broers, zuster, zwager,  
schoonzusters, neven en  
nichten.