



Je kwam, je ging een korte weg
een vluchtig spoor in 't aardse land
Vanwaar? Waarheen? Wij weten slechts:
Vanuit Gods hand tot in Gods hand.



Als een dierbare herinnering aan
JAN OUDE ENGBERINK

Hij werd geboren op 21 februari 1971 en is
door een noodlottig ongeval van ons weg-
genomen op 15 juni 1984. Wij hebben hem
ter ruste gelegd op het kerkhof te Rossum.

Daar wacht hij op de verrijzenis.

Jan was een goede hartelijke jongen voor
vader en moeder broer en zus. Een zon-
netje in hun hart en in hun huis. Fris en
krachtig bloeide dit jonge leven open on-
der Gods genade en de liefde der ouders.
Plotseling komt de dood en neemt het al-
lerdierbaarste van ons weg. Bij het graf
van hun kind bloedt het ouderhart en er
vloeien tranen uit de ogen van de velen
die de kleine jongen lief hadden.

Goede ouders, lieve zus en broer. Ik was
zo gelukkig bij jullie en zag met zoveel blij-
heid het leven tegemoet. Maar bij God is
het nog beter. Daar is het ware eeuwige
leven. Temidden van de ontelbare engelen
zal ik jullie voorspreker zijn bij God. Huil
niet te veel om mij. Op de dag die God
heeft vastgesteld zullen we elkaar weerzien
en die vreugde zal niemand ons meer ont-
nemen.

En jullie mijn vriendjes van school, bid voor
mij en wees altijd klaar om naar God te
gaan.

Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand,
bid voor ons.

Voor uw deelneming, ondervonden bij het
plotseling overlijden van onze lieve zoon
en broer, zeggen wij u hartelijk dank.

Familie Oude Engberink