

Heel verdrietig maar vol goede herinneringen nemen wij afscheid van

Ben Engbers

echtgenoot van Rosa Emaus

vader van Mascha, Rosan en Barend

Ben werd geboren op 7 februari 1939 aan de Enschedesestraat te Oldenzaal.

Op woensdag 21 juli 1999 werd hij onderweg in zijn auto onwel en overleed hij plotseling.

We hebben hem op maandag 26 juli ter ruste gelegd op de gemeentelijke begraafplaats te Oldenzaal.

Toen Ben op jonge leeftijd na het overlijden van zijn vader plotseling de zaak moest overnemen, kreeg hij een grote verantwoordelijkheid op zijn schouders.

Verantwoordelijkheid voor zijn toen nog jonge gezin, voor ma en de verdere familie, hard werken, zaken doen, soms niet begrepen worden en zich harder voordoen dan hij eigenlijk was.

Ben leefde voor zijn gezin. Hij was trots wanneer het zijn vrouw, dochters en z'n zoon goed ging.

Thuis was hij de onrustige gastheer met zijn harde lach duidelijk aanwezig, met oog voor iedereen.

Intens beleefde hij vooral de momenten met zijn broers en zussen. Hij was graag onderweg om te genieten van de mensen die hij tegen kwam en van de dingen die hij zag. Hij lustte graag z'n biertje en een harinkje. Ben wist overal de weg in zijn omgeving, zoals hij ook heel veel mensen kende uit zijn streek. Vaak ging zijn hand omhoog om weer een bekende te begroeten.

Het is onbegrijpelijk dat Ben er niet meer is. Wel ging zijn gezondheid de laatste tijd achteruit, daar had hij het ook moeilijk mee. Dat het eind toch zo plotseling moest komen, is voor niemand te begrijpen.

Velen zullen hem missen.

Wij willen u bedanken voor uw medeleven in deze voor ons moeilijke tijd.

Rosa
Mascha en Hans
Rosan en Hans
Barend