

Wij danken U,  
God van mensen,  
voor deze mens, die zo nabij en dierbaar  
[was  
en die nu na een langdurig lijden  
is weggefallen uit onze wereld.  
Wij bidden  
dat wat hij geleefd en gedaan heeft  
ten goede zal komen aan deze wereld  
en dat hij in alles  
waarin hij groot is geweest  
tot ons mag blijven spreken.  
Maak ons geschikt  
om zijn humor en blijmoedigheid vast  
[te houden.  
Schenk ons iets van zijn standvastigheid  
[en helder geloof  
als een levend bezit voor alle dagen.



Gedenk in uw gebed  
**Bernardus Gerardus Engbers**

echtgenoot van

MARIA JOSEFINA MUNNINK

Hij werd geboren op 24 september 1907 te Oldenzaal. Gesterkt door het Sacrament van de ziekenzalving overleed hij op 23 maart 1969 in het r.k. ziekenhuis te Oldenzaal. Woensdag 26 maart 1969 werd hij begraven op het r.k. kerkhof te Oldenzaal.

---

Voor Uw gewaardeerde blijken van deelneming en belangstelling, na het overlijden van Pa, betuigen wij U onze hartelijke dank.

Oldenzaal: M. J. ENGBERS-MUNNINK  
Kinderen  
Kleinkinderen