

*Rust nu maar uit.  
Je hebt je strijd gestreden.  
Je hebt het met veel moed gedaan.  
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden?  
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan.*

In dankbare herinnering aan

ELISABETH GERTRUIDIS MARIA  
ENGBERS

echtgenote van

Joseph Hermanus Groeneveld

Op 15 juni 1930 werd zij te Lemselo (Gem. Weerselo) geboren. Zij overleed op 19 juni 1987, voorzien van het H. Sacrament der Zieken, in het ziekenhuis te Oldenzaal. We namen afscheid van haar tijdens een Eucharistieviering op 23 juni 1987 in de Pechelmuskerk te Rossum, waarna we haar begeleidden naar haar laatste rustplaats op het kerkhof aldaar.

Een lieve zachte vrouw met een goed hart, die altijd hard heeft gewerkt, is van ons heengegaan. Vaak dacht ze eerst aan een ander, dan pas aan zichzelf. Ze was een gezellige vrouw, spraakzaam, je kon fijn

met haar praten. Veel liefde schonk ze aan haar man en kinderen. Ondanks tegenlagen bleef ze vrolijk en als zij het niet zag zitten, was ze toch in staat anderen te troosten.

Zij hielp haar man overal mee, deelde alles samen met hem. Ze haakte en breide en maakte veel kleren voor anderen. De tuin was haar 't liefst, ze genoot van alles wat ze daar zag.

Heel moedig droeg ze haar ziekte. Ze zette door en wilde niet bij de pakken neerzitten. Ongetwijfeld heeft haar geloof en vertrouwen in Maria haar veel steun gegeven. In haar zorgzame leven werkte ze mee aan het bewoonbaar maken van onze wereld. Zo voldeed zij aan een Christelijke opdracht.

Zij blijft in onze herinnering voortleven als een fijne vrouw en zorgzame moeder.

Voor uw medeleven in deze moeilijke dagen zijn wij u erg dankbaar.

J. H. Groeneveld  
Brigitte en Emiel  
Bob en Marijke  
Elke