



Ter dankbare herinnering aan

GERARDUS ENGBERS

weduwnaar van

MARIA SUSANNA STOOLHUIS

Hij werd geboren op 9 januari 1890 en is voorzien van de sacramenten der zieleken, overleden op 25 februari 1986. Wij hebben hem ter ruste gelegd op het kerkhof te Rossum. Daar wacht hij op de verrijzenis.

Na een lang en welbesteed leven is hij rustig en stilletjes gestorven. Het was of hij het verwachtte. Bij elk afscheid was het zijn gewoonte om te zeggen: als ik er de volgende keer nog ben. Hij was niet bang voor de dood, hij verwonderde zich er over dat hem zoveel jaren gegeven werden.

Rusteloos heeft hij heel zijn leven gewerkt tevreden en vol zorg voor zijn vrouw en kinderen. Hij hield van het werken in Gods vrije natuur en het omgaan met bloemen en planten was voor hem een gebed. Zoals de bomen diep geworteld zijn in de aarde zo was ook zijn geloof in God, zijn Schepper, diep geworteld in zijn natuur. Geen storm of beweging in die bijna honderd jaar kon zijn geloof ontwrichten. Hij wist waar het om ging in het leven. Geen rijkdom of armoede, geen aanzien of eer,

maar liefde en een zuiver geweten daar ging het bij hem om. Groot was hij in kleine dingen. Zijn leven is een kostbaar boek waarvan elke bladzijde een onvergetelijke indruk heeft achtergelaten. De kerk in al haar kwetsbaarheid was een steun en rustpunt in zijn leven. Tot het echt niet meer kon sleepte hij zich voort om bij de H. Mis te zijn en de H. Communie te ontvangen. God alleen weet hoeveel hij heeft gebeden. Het is een bijzonder voorrecht zo'n vader te hebben gehad en zo lang. Dierbare kinderen en kleinkinderen. Treur niet al te zeer om mij Ik ben voor eeuwig gelukkig bij moeder en bij God. Blijf lezen in het boek van mijn leven. Probeer te ontdekken waar het om gaat in het leven. Vanuit de hemel zal ik jullie voorspreker zijn. Ik dank jullie voor al de liefde en toewijding die ik van jullie heb ontvangen. Bewaar de goede geest van ons gezin.

Maria Moeder van altijd durende bijstand.  
Bid voor ons.

De familie Engbers dankt u allen voor het medeleven tijdens de ziekte en het overlijden van onze dierbare vader.