

Ter herinnering aan

Gerhard Engbers

echtgenoot van Bertha Welman.

Op 26 april 1913 werd hij geboren.
Op 8 december 1995 is hij overleden.

Wanneer wij zijn leven van ruim 82 jaar overdenken dan trekt aan onze geest een weg voorbij bezaaid met rozen en dorens. Vreugde en dankbaarheid omdat hij zo lang mocht leven, en bijna 48 jaar getrouwd mocht zijn.

Hij mocht tot driemaal toe het leven doorgeven, en was blij met zijn kleinkinderen die hij een warm hart toedroeg.

De dorens op zijn weg waren groot en pijnlijk.

Hoe moeilijk het was Anneke te moeten verliezen, op de leeftijd van 17 jaar, weet alleen hij die het zelf ervaren heeft.

Twee broers en een zwager omgekomen bij een ongeval, heeft hem ook intens pijn gedaan.

Toch bleef hij een brede belangstelling houden voor zijn werk en omgeving.

Pa was altijd een bezige man, die zich door het leven heen vele vaardigheden had verworven.

Zijn liefde voor de natuur was groot, vooral tuinieren was zijn grote hobby.

In en rondom het kerkgebouw was hij vaak aanwezig, om daar zijn diensten spontaan en vanzelfsprekend te geven.

Pa wist ook heel goed wat het voor een mens betekent niet meer te kunnen wat je nog zo graag zou willen.

Door de ziektes in zijn lichaam moest hij steeds een stap terug doen.

Het viel hem zwaar dat te aanvaarden.

Wij zijn hem dankbaar voor zijn inzet in gezin en kerkgemeenschap.

Wij bidden dat de Heer van alle leven hem opwacht aan de deur van het Vaderhuis en tegen hem zegt:

Goede en trouwe dienaar, treedt binnen in de vreugde van het Vaderhuis.

*Pa bedankt
voor alle zorg voor ieder van ons.*

Voor uw meeleven en meegaan op zijn laatste gang danken wij u oprecht.

E.J. Engbers - Welman
Truus
Henk en Elly
Sandra, Marleen en Karin