

Ter herinnering aan

GERRIT ENGBERS

sedert 15 januari 1971 weduwnaar van
Annie Sanderink.

Op 12 augustus 1919 werd hij geboren;
3 september 1987 is hij overleden.

Even staan we stil in de jachtende tijd en we denken aan zijn leven.

Hoe hij een klein bedrijf uitbouwde en tot bloei bracht, hoe hij samen met Annie een mooi gezin vormde; hoe hij in onze gemeenschap met sport en toneel meeleefde.

Hoe diep hij verdriet had toen Annie zo plotseling van hem heenging en hij alleen verder moest met zijn gezin.

Hoe pijnlijk de tegenslagen in zijn familie kwamen, plotseling verlies van een broer; door ongeval verlies van broer en zus, het alsmaar uitblijven van genezing voor andere zus, en tenslotte de pijnlijke kwaal die hem tergend langzaam sloopte.

Met grote bewondering en diepe eerbied staan we stil bij de manier waarop hij zijn kruis heeft gedragen en belangstelling bleef houden voor bezoekers. Hij maakte het ons allen zo gemakkelijk.

Dankbaar is hij geweest voor het meeleven en

de aandacht die hij kreeg van kinderen, familie en vrienden.

Heer God, door onze vader en opa hebt U voor velen het leven bloemrijker gemaakt; hebt U ons geleerd dat het leven grote schaduwzijden heeft; hebt U ons ook geleerd hoe men het kruis van leed kan dragen.

Wij danken U voor de vele gaven die wij door hem van U kregen. Neem, Goede Vader, onze vader en opa, onze broer en vriend op in Uw vrede en vreugde; hij heeft tot het bittere einde de lijdenskelk geledigd, moge hij nu delen in de verrijzenis tot eeuwig leven.

Neem dit plaatje mee als aandenken aan vader. Voor uw vele bezoek tijdens zijn ziekte; voor uw meeleven en belangstelling bij zijn laatste gang op deze aarde danken wij U hartelijk.

Henk en Hermien

Wouter, Rob, Gijs

Jos en Ans

Hannelie, Gerjo, Marrissa, Elsemiek

Peter en Rianne

Judith, Lisette, Tom

Cecilia en Martin

Vincent

Richard en Margo

Bertha Engbers