



Dankbare herinnering aan

Helene Engbers

Zij werd geboren te Ochtrup (Dld.) 6 maart 1912 en overleed, in gelovig vertrouwen op de Heer, die ze op haar ziekbed mocht ontmoeten in het sacrament van de ziekenzalving, in het ziekenhuis te Oldenzaal 26 maart 1990. Na de Eucharistieviering ten afscheid hebben wij 30 maart haar lichaam biddend uit handen gegeven in het crematorium „Enschede” te Usselo. De urn met haar as zal te zijner tijd in het graf van haar ouders worden bijgezet op het kerkhof van de St. Nicolaasparochie te Denekamp.

Helene Engbers, een markante vrouw is in vrede van ons heengegaan. Ondanks de tegenslagen in haar leven is ze steeds overeind gebleven. Op 18-jarige leeftijd moest ze door een bedrijfsongeval haar rechterhand missen. Vaak is ze ziek geweest en overal in haar lichaam heeft ze de pijn gevoeld.

Haar ouders heeft ze tot het laatst toe met liefde verzorgd. Al waren ze reeds lang overleden, steeds sprak ze met waardering en bewondering over hen.

Haar levenswerk heeft gelegen op de vroegere huishoudschool van de A.B.T.B. in Nrd.-Deurningen. Ze had daar de zorg voor de meisjes van het internaat. Met bijzondere liefde voor

de zwakkeren onder hen, waar ze als een zorgende moeder altijd voor klaar stond, wist ze een goede sfeer om haar heen te spreiden. Ondanks haar misschien wat streng voorkomen is ze voor leerlingen en docenten steeds een inspirerende vrouw geweest, die veel goeds op anderen wist over te dragen.

Haar liefde voor mens en natuur blijven wij ons dankbaar herinneren.

De laatste tientallen jaren bracht ze weliswaar veel alleen en met pijn toch vol liefde en met toewijding door in haar geliefde tuin.

Veel steun ondervond ze van haar zuster.

Dit welbesteed leven is nu door God opgevangen. Daar is ze voor altijd gelukkig en zal zeker aan ons blijven denken.

Helene, rust in vrede.

Maria, Moeder van Altijdurende Bijstand,
wees onze voorspraak.

Voor uw deelneming, ondervonden na het overlijden van onze dierbare zus, schoonzus en tante betuigen wij U onze oprechte dank.

De familie