

Ter gedachtenis aan

Herman Bernard Engbers

Hij werd geboren op 31 oktober 1916,
hij was gehuwd met Anna Berdina
Martina Teggeler.

Op 13 juni 1979 is hij overleden.

Voor Uw bliken van medeleven onder-
vonden na het zo plotseling overlijden
van mijn lieve man, onze zorgzame vader
en opa, betuigen wij u onze oprechte dank.

Fam. Engbers

Lonneker, 16 juni 1979

Bergweg 37

Heer God, onverwacht ging onze man en
vader heen. Onbegrijpelijk is het voor
ons en zo moeilijk te aanvaarden. We
konden hem nog niet missen.

Wij, die hem zo nabij waren, vermoeden
een beetje wat hij de laatste jaren heeft
doorgemaakt aan ziekte en eenzaamheid.
Wat heeft hij geleden om het licht van
zijn ogen, was het misschien ook daar-
door dat zijn hart zwakker werd.

We zullen het nooit weten.

Ons blijft diepe bewondering voor zijn
grote levensmoed bij al die tegenslagen.
Daarin is hij ons een voorbeeld. Goede
man en vader, we vergeten u niet.

God Vader in de hemel, als licht zijt
Gij in deze wereld gekomen om de men-
sen te helpen in hun moeilijke uren.

Wij vragen U: geef Hem uw eeuwig
licht opdat hij nu alles mag zien in uw
heerlijkheid, help ons te leven met de
leegte die hij in ons gezin achterlaat.

Moge hij rusten in vrede.