



In de vrede van Jezus Christus  
is ons voorgedaan

## Hermanus Gerhardus Engbers

weduwnaar van Betsy Wering,  
levensgezel van Trees Nijhuis.

Herman werd geboren te Lonneker op  
6 oktober 1919.

In zijn ziekteperiode heeft hij heel bewust  
het H. Sacrament der Zieken ontvangen,  
omringd door zijn kleine familiekring.

Op donderdag 23 juli 1998 ging  
hij van ons heen.

Na de uitvaartdienst in de parochiekerk van de  
H. Jacobus de Meerdere te Lonneker hebben wij  
zijn lichaam op maandag

27 juli d.o.v. aan de aarde toevertrouwd  
op de R.K.-Begraafplaats aldaar.

In alle eenvoud was hij een voortreffelijke man,  
vader, opa en vriend. Wat een zorg heeft hij ge-  
dragen en wat een werk heeft hij verricht voor  
huis, gezin en winkel, later voor het veldnamen-  
onderzoek en de geschiedenis van Lonneker en  
Enschede. En dan was er zijn liefde en zorg voor  
anderen! Hij zag altijd het goede in een ander.  
Na het overlijden van zijn vrouw Betsy, in 1993,  
heeft hij enkele jaren grote steun en liefde onder-  
vonden van Trees. Door zij kennis over de ge-

schiedenis van Lonneker werd hij door velen ge-  
raadpleegd: "oh, dan mu'j bie'j Engbers wean"!  
De Vereniging Koninginnedag Lonneker en vele  
andere verenigingen droeg hij jaren achtereen  
een warm hart toe. Herman te moeten afstaan  
doet ons pijn. Vele goede en mooie herinnering-  
en blijven, meer dan wij kunnen uitspreken! Wij  
zijn dankbaar voor zijn leven! Dankbaarheid voor  
zijn leven uitte hij zelf in een gedicht:

*Geluk, dat is 't wakker wodd'n,  
elk'n morg'n wear,  
Geluk is, a'j geleuw'n könt, in Christus  
en ziene lear,  
Geluk is, de leefde wat het leam'm gif,  
Geluk is, as oons de zeekte in't  
leam'm bespaard toch blif,  
Geluk, dat is a'j teruw könt kiek'n  
op zo'n roem 78 joar,  
Doar he'j van Hem hulp bie'j had,  
Dat kreeg'n ie'j vast alleen nich kloar!*

Herman.

Voor de vele blijken van deelneming bij zijn ziek-  
te en na het overlijden van Herman zeggen wij u  
onze hartelijke dank.

Bernhard en Dini Engbers  
Annemarie en Stefan  
Madelon  
Trees Nijhuis