



Dankbare herinnering aan

Hermien Olde Meule-Engbers

* 07-08-1949 te Losser

† 12-10-2001 te Ootmarsum

Alles lijkt ineens zo kil en zo grauw nu het zonnetje in ons gezin niet meer schijnt. Maar de warmte die Hermien uitstraalde zullen we blijven voelen.

Voor mij was je alles. Voor de kinderen de sturende en stimulerende kracht in een juiste balans tussen verwennen en plicht. Dat we bij elkaar liefde, geborgenheid en gezelligheid konden vinden in onze huiselijke kring..., daarvoor leefde je en daarvoor zette je je met hart en ziel in. Die warmte heeft ook je familie en je omgeving mogen ervaren.

Je ouders en schoonouders konden op jouw zorg en aandacht rekenen, ook wanneer dat niet nodig was.

In onze familiekring was jij ook de spil. Niet alleen de middelste van zeven kinderen, maar ook belangstellend en meelevend met ieders wel en wee. Wat was je altijd druk in de weer met de familieweekends ter gelegenheid van oma's verjaardag. De feestdagen, vooral Pasen en Kerstmis en de jaarwisseling, waren voor jou zeer bijzonder. Je wilde dan graag met z'n allen gezellig samen zijn en je gastvrijheid was dan groot.

Thuis op de Kuiperberg kon je je heerlijk ontspannen in de tuin of in de keuken. Van de laatste -door jou met bezieling uitgevoerde- facelift van onze woonkamer kon je helaas maar heel kort genieten. We wandelden graag in de natuur, waarbij je een bijzondere interesse had in de vormen en kleuren van allerlei bloemen.



Jaarlijks mochten we genieten van enkele vakanties. 's Zomers veelal in Frankrijk, want je was een zonzonbidster. 's Winters in Oostenrijk, waar we genoten van de ski-sport. Zelfs nog dit voorjaar.

Over doorzettingsvermogen gesproken! Daarnaast liep je jaarlijks de halve marathon van Twente in steeds snellere tijden. Het heeft je pijn gedaan toen je die moest missen.

Anderhalf jaar lang heb je dapper gevochten met al de strijdlust die in je was. Je bleef al die tijd zo bijzonder positief. Steevast zei je: "Je hoeft je over mij geen zorgen te maken" en "Ik ben niet bang".

Je grote mate van betrokkenheid bij de mens en de maatschappij heb je geïllustreerd door je concrete inzet bij diverse organisaties. Vele jaren was je met veel plezier vrijwillig hoofdleidster van vakantie-kampen met hulpbehoevende mensen. Ook op het bestuurlijke vlak raakte je actief. Met name op plaatselijk politiek gebied, gedurende meer dan twintig jaren.

Hermien, je hebt veel lieve mensen en dierbare dingen achter moeten laten. Ons blijven slechts herinneringen, maar je houdt een heel fijn en warm plekje in ons hart.

Na de uitvaartviering in de R.K. parochiekerk H.H. Simon en Judas te Ootmarsum hebben we haar te ruste gelegd op de R.K. begraafplaats aldaar.

Graag willen wij u persoonlijk danken voor uw getoonde belangstelling tijdens de ziekte en uw medeleven betuigd na het overlijden van mijn innig geliefde vrouw en onze zorgzame en meelevende moeder Hermien.

Henny Olde Meule
Claudia, Constance en Maurits

17 oktober 2001

Aimelosestraat 72, 7631 CH Ootmarsum