



Ter dankbare herinnering aan onze broer, zwager
en oom

JAN ENGBERS.

Hij werd geboren op 3 april 1922 in Oldenzaal en overleed, na gesterkt te zijn door de Ziekenzalving op 3 september 1989 in het ziekenhuis te Enschede.



Na vele tegenslagen in zijn studie overwonnen te hebben ging hij in 1947 naar Amerika om zijn studies te voltooien aan de Notre Dame te New Orleans. Op 11 juni 1949 werd hij tot priester gewijd door bisschop Jeanmard van het diocees Lafayette. In dit diocees heeft hij ruim vijf en dertig jaren mogen werken aan het welzijn van de mensen. Onder zijn leiding werden vier kerken gebouwd, waarbij zijn artistieke en technische begaafdheden goed van pas kwamen. Zijn parochianen bewonderden hem om zijn liefde voor kunst en cultuur, die hij ook op anderen wist over te dragen. Beelden uit de natuur wist hij goed te vangen in zijn schilderijen en hij trachtte ook anderen de kunst van het schilderen bij te brengen. Met de vele veranderingen in de Katholieke Kerk had hij het vaak moeilijk en sociale en organisatorische misstanden werden door hem dikwijls openlijk gehekeld en duidelijk kenbaar gemaakt, hetgeen hem niet altijd in dank werd afgenomen.

Met het stijgen der jaren en de achteruitgang van zijn gezondheid werd het verlangen naar Nederland

steeds groter. Toen hij in 1985 met emeritaat ging nam hij het besluit naar zijn geboorteplaats Oldenzaal terug te keren om in de nabijheid van zijn grote familie van een welverdiende rust te genieten. Ook hier heeft hij zich weer verdienstelijk gemaakt, vooral bij de bejaarden.

Begin juni j.l., korte tijd na de viering van zijn 40-jarig priesterjubileum werd hij geveld door een ernstige ziekte, die hij met bewonderenswaardige moed heeft doorstaan. Toen herstel niet meer mogelijk bleek is hij, na het ontvangen van de Ziekenzalving, toch nog onverwacht van ons heengegaan.

Voor uw medeleven en belangstelling tijdens zijn ziekte en na zijn overlijden, betuigen wij U onze hartelijke dank.

Uit aller naam:
Ben Engbers