



Moge dit gedachtenisplaatje ons doen denken aan

JOHAN ANTONIUS ENGBERS

Op 16 februari 1923 werd hij geboren; hij was gehuwd met Johanna Grada Maria Strootman; Jan, Harry, Ine en Marrian waren zijn kinderen.

Het geweld van het verkeer eiste zijn leven op 13 januari 1980.

Heer God, verslagen en ontstellend bedroefd moeten wij nu al onze man en vader uit handen geven.

Als een trouwe dienaar ging hij met moeder en Ine op weg naar Gods huis; in een oogwenk werd hij van hun zijde weggerukt. Een beeld dat het hart stil doet staan. Heer God waarom ?

We waren gelukkig met elkaar; in ons gezin dat zo harmonisch opgroeide, gestaag en stoer heeft hij daarvoor gezorgd en gewerkt in bedrijf en bij de gemeente. Nooit was hem iets te veel, in alles bedachtzaam en tot overleg klaar. Waarom Heer ? We weten dat we nooit op dat „ waarom “ een antwoord krijgen dat ons vrede geeft. We moeten aanvaarden..... hoe moeilijk, hoe onmogelijk het ook is.

We wenden ons tot U Heer God, U bent toch op aarde geweest om onze pijn en verdriet, ons leed mee te dragen.

Daarom Heer, onze man en vader, Uw trouwe dienaar, hebt Gij op weg naar Uw aardse huis geroepen.

Moge hij aangekomen zijn aan de deur van Uw hemels rijk. Heer God en onze vader, vergeet niet ons die hier achterblijven.

Zijn zorg, zijn rustig en bezonken oordeel, zijn begrip en overleg met vrouw en kinderen zullen we niet vergeten. Help ons voort te zetten wat we samen begonnen zijn en wat we samen hebben opgebouwd. Help allen die door dit ongeluk gewond zijn in hun hart; leer ons de broosheid van ons bestaan beseffen, zeg tegen hem maar ook tegen ons:

De vrede des Heren zij met ons allen.

Voor Uw deelneming, na het overlijden van mijn lieve man en onze lieve papa, danken wij U hartelijk

J.G.M. Engbers - Strootman
en kinderen