

hield hij van nieuwe plannen. Hij heeft het gepresteerd om Engbers Lederwaren tot 5 keer toe te verbouwen, los van alle veranderingen en verbouwingen die hij in de Tuinstraat had bedacht. Hij was trots dat de zaak in de familie is gebleven.

Het laatste jaar was een moeizame tijd. Twee open hartoperaties bleken noodzakelijk. Karel was tot zijn 77e levensjaar nooit echt ziek, maar deze ingrepen hadden een grote impact op zijn gezondheidstoestand en zijn algemene welbevinden. Al die jaren had hij alles zelf in de hand en nu speelde zijn onmacht en ongeduld hemzelf en zijn directe omgeving parten. Na een warme en bewuste Kerst met de hele familie is Karel toch nog zeer onverwachts heengegaan.

Wij danken jullie allen voor jullie aanwezigheid nu, voor alle meeleven en aandacht op diverse wijzen ontvangen, in het afgelopen jaar en in de laatste dagen, wat voor ons een grote steun betekende.

Hannele Engbers - Franke  
Erwin en Cheral  
*Britt, Femke*  
Carola en Simon  
*Marlon, Norman*  
Norbert en Ellis



*Met zachte handen  
Omarmen  
Met tranen, liefde en warme herinneringen  
Koesteren  
Afscheid nemen is uiteindelijk  
Loslaten*

## Karel Engbers

\* 18 juli 1931 † 29 december 2009

Karel werd geboren in Lonneker en groeide vanaf 1933 op in Enschede aan de Lipperkerkstraat.

Zijn ouders waren ambitieus en dat brachten ze hem ook al vroeg bij. Zo creëerden ze in de woonkamer een etalage met sieraden en tassen. De basis, het fundament, van Engbers Lederwaren was gelegd.

Dat je om iets te kunnen bereiken hard moet werken werd hem al met de paplepel bijgebracht. Zo ging Karel in de kinderwagen mee met zijn vader naar de markt in Enschede. Hier bracht zijn vader deze handel aan de man. Dit alles naast zijn taak als wever in de fabriek.

Door de sterke focus van zijn ouders op hun ambities en andere prioriteiten ontbrak het voor Karel soms aan echte veiligheid en zekerheid waar je als kind toch vooral behoefte aan hebt.

Na de HBS periode was de grootste wens van Karel om piloot te worden. Toch ging hij, zoals gebruikelijk was in die tijd, werken in de zaak van zijn vader. Karel ontmoette Hannele in 1955. Het werd zijn grote liefde en zij trouwden in 1958.

Samen met zijn vader, niet zonder slag of stoot, bouwden zij verder aan de zaak. Eerst woonden Karel en Hannele met zijn tweetjes boven de zaak, in de jaren die volgden kwamen ook Erwin, Carola en Norbert er bij. De ruimte boven de zaak was klein voor dit prille gezin en in 1967 verhuisden ze naar hun fraaie plek in Losser. Hier kon Karel genieten van zijn gezin en huis, hij was zeer gesteld op zijn plekje aan de Tuinstraat.

In het begin hadden Karel en Hannele het niet breed. Om er toch met het hele gezin soms tussenuit te kunnen werd er gekampeerd. Het rijden met de auto, organiseren en plannen was echt zijn ding. Hannele ondersteunde hem hierbij.

Toen de jaren vorderden en het met Engbers Lederwaren steeds beter ging kwam er ruimte voor iets meer vrije tijd en vakantie. Karel is in die periode met Norbert van Losser naar Zwitserland gefietst en met Carola heeft hij een vliegreis door Azië gemaakt. Later werd aan zee met hun 4 kleinkinderen, Britt, Marlon, Femke en Norman fijne vakanties doorgebracht.

Karel liet graag mensen lachen met zijn mopjes, hij had een groot gevoel voor humor. Ook