



Ter dankbare herinnering aan

BERTUS ENGBERSEN

echtgenoot van **Miny Olde Olthof**

Hij werd op 10 november 1928 in Hengelo ov geboren. Op 30 juli 1987 overleed hij plotseling voor zijn woning in Hengelo ov. Op 4 augustus was in de O. L. Vrouwekerk zijn uitvaart, waarna in Usselo zijn crematie plaatsvond.

Bertus moest je leren kennen. Bij een eerste ontmoeting kwam hij wel eens wat vreemd over, want hij zei precies wat hij dacht. Maar ieder die hem beter leerde kennen, ontdekte onder de soms wat ruwe bolster een fijne mens. Dat heeft vooral Miny mogen ondervinden, met wie hij 30 jaar lang lief en leed heeft gedeeld.

Maar ook zijn familie, bureu en zijn vele vrienden hadden in hem een trouwe kameraad, die het altijd goed met iedereen voor had.

De sportclub BWO was zijn tweede thuis. Jarenlang was hij de legendarische linksbuiten in het eerste elftal, bekend in heel Twente.

Ook op zijn werk kon hij met iedereen goed overweg. Toen hij vanwege zijn kwaal niet meer mocht werken, onderhield hij nog steeds het contact met zijn oude vrienden.

Bertus was een mens van de natuur. Hij ging graag op vakantie, hield van zijn vogels en tuinierde naar hartelust op zijn stukje land.

Hij leefde eenvoudig, hield graag aan het oude vertrouwde vast, ook in zijn geloof, en was trouw in alles. Wat hij beloofde, deed hij ook.

Op 4 augustus zou hij met Miny en petekind Colinda op vakantie gaan. Het werd de dag van zijn afscheid. Vakantie voor altijd in het land van Gods Licht en Vrede.

Bertus, bedankt voor alles!

We danken u van harte voor uw meeleven na het plotselinge heengaan van mijn lieve man, en onze goede broer en zwager.

Miny Engbersen-Olde Olthof
Familie Engbersen
Familie Olde Olthof

Hengelo ov, augustus 1987.