





*Groot is de leegte
Maar mooi de herinneringen*

Johannes Antonius Hendrikus Engbersen
echtgenoot van
Ria Engbersen-Goorhuis

Hij werd geboren 22 juli 1941 te Enschede.
Gesterkt door het sacrament der zieken is hij overleden op 30 januari 1999.

Na de uitvaart hebben we zijn lichaam te ruste gelegd op de R.K. begraafplaats te Ootmarsum.
Moge zijn optimistische kijk op het leven, zijn humor en vechtlust een voorbeeld zijn.

Wij danken eenieder voor de steun die wij mochten ontvangen tijdens de ziekte en het afscheid van mijn lieve man en onze lieve papa.

Jan was een hele lieve man. Door zijn blijmoedige hartelijkheid is hij voor velen een steun geweest. Tot op zijn laatste dag steunde hij anderen terwijl hij het zelf zo hard nodig had.

Jan had altijd een complimentje en een begrip word, alles doortrokken met zijn gevoel voor humor.

Zichzelf wegcijferen was een van zijn sterke eigenschappen. Ondanks zijn harde werken was hij een echte levensgenieter. Daarom ook heeft het kegelen altijd een belangrijke plaats gehad in zijn leven. Met heel veel liefde heeft hij zijn vak uitgeoefend, Jan deed dit om een ander vreugde te bezorgen. Hij was vergroeid met zijn werk en de groep aan wie hij zijn zorg en toewijding kon besteden.

Voor Ria en zijn jongens stond hij altijd klaar, al zijn vrije uurtjes bracht hij dan ook het liefst met hen door. Tot op het laatst heeft hij hier van kunnen genieten.

Hij had nog zoveel plannen en wilde samen met Ria een wereldreis maken, maar helaas maakt hij nu zijn reis alleen.

Bedankt lieve Jan voor al die fijne jaren.

Ria
John, Bob en Tim
Alita, Diana en Mariël