



Dankbaar willen wij gedenken

Antonius Marinus Engelbertink

weduwnaar van

Geertruida Theresia Franke

* 12 juni 1925
te Oldenzaal

† 4 augustus 1998
te Enschede

Wij hebben afscheid van onze vader en opa genomen op 7 augustus in de hem zo vertrouwde St. Plechelmusbasiliek en hem daarna begeleid naar het crematorium te Usselo.

Het leek zo goed te gaan. Hij had de bestralingen goed doorstaan. De toekomst lachte hem weer toe. En dan totaal onverwacht slaat het noodlot toe, uit een geheel andere hoek.

Zijn hart kon het leven niet meer dragen. Graag zou hij nog in ons midden zijn gebleven.

Echter naar z'n eigen nuchtere aard stelde hij vast: "Het is niet anders". Heel bewust heeft hij van zijn dierbaren afscheid genomen, en is toen de weg gegaan die elk moet gaan.

Wij moeten afscheid nemen van onze vader, onze opa, die ons op zijn geheel eigen wijze

dierbaar is. Pa was een autoriteit en een perfectionist. Een man die gezag uitstraalde, maar ook een man die heel gezagsgetrouw was aan meerderen in rang en stand. Het werk bij de politie was hem dan ook op het lijf geschreven. Voor hem was recht - recht en krom - krom en daar was niets tussen. Ook in zijn persoonlijk leven stond het recht voorop. Hij kon echt laaiend worden als iets niet in de haak was. Hij ging ervoor dat de dingen moesten kloppen.

Kritisch en met een zekere mate van wantrouwen bekeek hij de wereld om zich heen. Hij wilde zich niet bij de benen laten nemen. Had je echter één keer zijn vrouwen gewonnen, dan was zijn trouw ook onvoorwaardelijk. Hij stond voor je klaar en je kon altijd een beroep op hem doen. Trots was hij vooral ook op Mark en Lars. Ze konden geen kwaad bij opa doen. Samen met ma is het goed geweest, maar ook de laatste jaren had hij het nog goed naar z'n zin. Een bezig mens, met een eigen vast levensritme. Een man ook met zo z'n eigen humor 'Jennen' vond hij prachtig. Hij had het al als trekje van huis uit meegekregen.

Pa is nu van ons heengegaan. Wat ons rest zijn warme gevoelens en vele goede anekdotes, die ons niet zijn af te nemen.

Moge hij nu bij ma rust vinden in dat goddelijke oord van licht en leven. Thuis in Gods grenzeloze liefde.

Voor al uw bliken van belangstelling en meelevens willen wij u hartelijk danken.

Kinderen en kleinkinderen.